

Of zelfs in een geheel opgezette smederij in het bos een eigen eenvoudig mes smeden, het kan allemaal. De middelen en materialen zijn te vinden in de directe omgeving. Zelf het houtskool dat gebruikt wordt is ter plekke gemaakt.

Kortom een unieke ervaring en beleving in een prachtige ambiance!

Heeft u een fam. feest, een bedrijfsuitje of heeft u met vrienden iets te vieren. Maak eens een afspraak en bespreek de mogelijkheden. Het koken en de workshops vinden plaats in een prachtig stukje bos vlak bij het dorp Vragender. Het is geheel ingericht en voorzien van alle benodigdheden. De prijs is afhankelijk van de groepsgrootte en duur van de workshop.

Na inschrijving ontvangt iedere deelnemer de algemene voorwaarden en een plattegrond/adres van het bos waar de workshop wordt gehouden. Tevens staan wij open voor andere activiteiten zoals het bouwen van een broodoven, het maken van een stoel/kruk of het smeden van div. objecten.



Voor meer informatie contact:

Daan de Leeuw
'The Green Circle'
Hanekampweg 33b
7104 AW Winterswijk-Meddo
Tel: 0543 514626
of 06 20254317
email: daan.craft@planet.nl

Of u neemt contact met:

Theo de Gier
Tel: 06 46082859

Website informatie:
www.bijzonderehoutbewerkingen.nl

The Green Circle
presenteert

IN SAMENWERKING MET 'IMI & TODOR'

oerkoken
in de vrije natuur
met
SCHILDEREN
HOUTBEWERKING
en
SMEDEN
als extra activiteiten

Smeed je eigen mes, maak een mooie houten lepel of spatel, schilder op doek en geniet van de natuurlijke ambiance. Ondertussen zijn er mensen bezig met de voorbereidingen van een heerlijke oer maaltijd. Op basis van gevonden eetbare ingrediënten in de directe omgeving wordt in combinatie met het menu een heerlijke maaltijd klaargemaakt. Dit alles gebeurt op grote vuren en in de open lucht.

Oerkoken

Imi en Todor zijn koks met humor, enthousiasme en passie. Ben je op zoek naar een gezellige dag en is koken en schilderen net als voor ons een gepassioneerde hobby dan zijn wij voor u de aangewezen personen. Imi en Todor verzorgen kookworkshops voor jong en oud. Door gebruik te maken van een Hongaarse kookpot en een houtgestookte kachel krijgen de eigengemaakte gerechten een speciale lading. Verrassende gerechten uit de Hongaarse keuken hebben onze voorkeur.

Heerlijke Hongaarse pannenkoeken (Langos) met zure room of gewoon een lekkere pörkölt? Misschien hebt u zich wel eens afgevraagd hoe worst gedraaid wordt? Een hilarische workshop "worst draaien"!



Kunstschilderen

Het kan allemaal. Voor onze gerechten gebruiken we uitsluitend biologische producten.

Tevens is er de mogelijkheid om een schilderworkshop te volgen. De schilderworkshop worden gegeven door Theo de Gier (Todor). U hoeft zelf niets mee te brengen. Enkel en alleen uw enthousiasme is voldoende.

Hout en Metaal bewerking

Daarnaast worden er twee workshops aangeboden door de ervaren houtbewerker en ambachtsman, Daan de Leeuw. Met enthousiasme geeft Daan iedereen graag een kijkje in de 'keuken' van de ambachtsman. We kunnen tijdens de kooksessie prachtig houten lepels, vorken en spatels maken.

